

# Staffan och Herodes

Melodi efter Otto John Vittskövle  
Text efter Lars Jönsson Vittskövle

*Anmärk.*

Sankt Staf-fan han ri-der si-na häs-tar till vanns. Va-ka  
med oss ju-la-natt. Där såg han en stjär-na i Ös-terns ri-ka  
land. Va-ka med oss, för oss al-la.

*Anmärk.*

Sankt Staffan han rider sina hästar till vanns.  
Vaka med oss julanatt.

Då såg han en stjärna i Östernt rika land.  
Vaka med oss, för oss alla.

Den stjärnan hon lypte över Betlehems stad,  
men mest över huset, där barnet det var.

Staffan sig inför Herodes måste gå.  
"I natt är en födder, som bättre är än du."

"Säg huru skall jag tro dig uppå dessa dina ord,  
förrän den hanen han flyger upp och gal."

Herodes han slog sina handskar uti bord,  
sen reser han sig upp från sin kongeliga stol.

Sen rider han sig åt vägarne fram,  
där möter han vår Herre, så gammal en man.

"Säg var skall du rida så strideligen fram?"  
"Jo, rida skall jag till Betlehems stad."

Vår Herre han satte sig till jordena ned,  
solens och månen de skapa han därvid.

"Nu haver jag väl skapat två så dejliga ting,  
skapa du två lika och sätt dem däremot!"

Herodes han satte sig på jordena ned,  
ormar och slanger de skapade han därvid.

"Nu haver du ju skapat två så gruveliga djur,  
men du kan varken giva dem liv eller and."

Vår Herre han räckte ut sin milderika hand,  
så gav han dem liv, men slätt ingen and.

Herodes han svingade sin gångare omkring,  
sen rider han tillbaka i trav och i spring.

Nu ha vi sjungit visan från början och till slut.  
Vaka med oss julanatt.  
Så önska vi eder en fröjdefull jul.  
Vaka med oss för oss alla.

Herrv vors  
Voxsäng  
Luisa  
Stämmer i  
omkväde

Hed + 3 del  
försängene  
lerner  
omkväde  
istämmer

alle i  
stämmer